

Verslag Torentocht Zoelen

28 september ca. 12 km



Vandaag vertrekken we vanuit Dordrecht met Nico, Bert Jan, Guido, toekomstig nieuw lid Eddy en ondergetekende. Lenie, Piet, Ineke en Henk gingen rechtstreeks naar de startlocatie en startten ook eerder vanwege andere activiteiten dezelfde dag. Deze Torentocht is mij al bekend van vorig

jaar, toen uit Kapel Avezaath. Toen we aankwamen in Zoelen, was het nog best lastig om een plekje uit te zoeken (we hadden vorig jaar de luxe met verkeersregelaars die plekken aan wezen waar je kon staan). Uiteindelijk achter de dorps huis geparkeerd op eigen risico.



Even aanmelden, elkaar betalen en route bepalen met z'n vijven. We hadden bepaald dat we via Erichem, naar Kerk-Avezaath en dan weer terug gingen naar Zoelen, een rondje van ca. 12 km.



Vol goede moed dus we om 9:15 uur op weg van Zoelen naar Erichem waar we al snel het Zoelense bos in gingen met kasteel Soelen op een rond, klein eiland die werd bewoond voor vele baronnen, graven en hertogen (heren en vrouwen van Soelen). Voor het kasteel een groepsfoto gemaakt en daarna de weg vervolgd richting Theetuin Zoelense Beemd. Langs wegen met enkele huizen en vele verschillende landschappen gingen we een pad in met veel verdorde mais en een kraampje waar pompoenen en kalebassen werden gekocht.

We kwamen uit bij een drukke Provincialeweg waar we (vond ik) best gevaarlijk moesten oversteken. Gelukkig overleefd en snel doorgelopen, want we kwamen dichterbij



Erichem. Door een veldpad gelopen (met een vriendelijke man die aan het maaien was), langs een bijenhotel gelopen naar de eerste rustpost in de St. Joris Kerk in Erichem. We kwamen daar om 10:15 uur aan. We gingen onze eerste stempel halen (we hadden in het begin een stempelkaart gekregen) en rustig gegeten en gedronken. Ze hadden daar ook tegen betaling heerlijke koeken en gebak.

Na een korte stop gingen we om 10:30 uur verder het dorp Erichem in waar de enige winkel een

witgoedzaak was. Via schelpenpaden en het platteland langs een weg gelopen dat parallel langs de Provincieweg liep, waar ook streekwinkel Prince Heerlijk gevestigd was. Hier begon het een klein beetje te miezeren, terwijl de rest van de tocht droog verliep (in tegenstelling van het weerbericht eerder die dagen). Uiteindelijk kwamen we om 11:15

uur aan bij de St. Lambertuskerk in Kerk-Avezaath. Eerst was het de bedoeling alleen hier een stempel op te halen, maar we gingen toch uiteindelijk even rusten (kleine plas- en drinkpauze).



Om 11:30 uur gingen we van Kerk Avezaath teruglopen naar Zoelen. We gingen langs een apart standbeeld, een dorpsschool naar een



appelboomgaard waar er voor de tocht appels klaar lagen om meegenomen te worden. Dit aanbod sloegen we niet af. We wilden eerst de hele kruiwagen meenemen, maar we lieten hem staan. Langs vele appelboomgaarden met daaraan een soort kleine kweekperen en vele paden en wegen kwamen we ook een kersenboomgaard tegen en gingen we weer het Zoelense bos in. Daar lagen kastanjes die uit bomen gevallen waren. Terwijl de rest doorliep, ging ik nog even een aantal kastanjes rapen.



Via de oprijlaan van Kasteel Soelen kwamen we om 12:10 uur aan bij de start- en eindlocatie aan (Stefanuskerk in Zoelen). Daar hebben we ons afgemeld, heb ik nog even een kop soep op en was de dag ten einde.

Het was een gevarieerde tocht dat goed georganiseerd is door de Stichting Gelderse Kerken. Ook viel het weer absoluut niet tegen.

Bosloper

