

# 23e Paleizen en monumententocht wsv SDS

## 14 september 2019



Deze zaterdag heb ik de wandelschoenen weer eens opgezocht om na

vele rondjes molens van rond de 5 km weer eens een 10 km route te gaan proberen. Het startbureau werd al snel gevonden maar de parkeerplek was wat lastiger i.v.m. tijdslimieten qua parkeertijd maar achter het gebouw was een pleintje waar je langer dan 2



uur kon staan. Wij hebben ingeschreven op de 10 km met zijn drieën en op de 15 km waren er 4. De routes liepen een aantal km gelijk dus wij zijn gezamenlijk op pad gegaan. Wij keken omhoog voor de pijlen

maar vonden er geen

1. Macht der gewoonte maar hier was er met krijtpijlen op de stoep/straat gepijld. De route beschrijving was erg letterlijk en zorgde voor hilariteit. Het eerste grote monument was het Paleis Noordeinde waar wij via de



paleistuin een rondje van de zaak liepen en een kunstwerk tegenkwamen met planeten of hoedjes. Kunst kan je op vele manieren interpreteren. Omdat het bijna Prinsjesdag was gaan wij toch voor de hoedjes. Langs de Koninklijke stallen liepen wij verder door de stad en kwamen langs het Vredespaleis met de vredesvlam.



Wij kwamen langs koffiehuis De Oude Tol maar hier waren wij te vroeg voor een rust dus liepen wij verder langs de muur van de Joodse Begraafplaats. Via diverse straten met ambassades kwamen wij op de Zeestraat waar



Museum Panorama Mesdag was waar een aantal van ons in de vorige eeuw zijn geweest. Via het Noordeinde waar wij de voorkant van Paleis Noordeinde zagen liepen wij langs Paleis Kneuterdijk richting de Lange Voorhout. Hier moesten wij het middenpad volgen en zagen wij links en rechts diverse monumentale panden. Hier hebben wij een koffiepauze ingelast bij de Posthoorn zodat wij met zijn allen een rust hadden daar de splitsing er aan kwam. Maria heeft ons op een bakkie getrakteerd



omdat zij afgelopen week 66 is geworden. Uiteraard hebben wij voor haar gezongen. Wij liepen verder langs het Paleis Lange Voorhout en Hotel des Indes waar wij bij de Jagerstraat rechtsaf sloegen en de 15 km recht door hun route verder

volgden. Hier stonden even geen krijtpijlen maar met letterlijk lezen kwamen wij op de Nieuwe Uitleg. Hier werden de diverse geschreven en ongeschreven wandelregels van stal gehaald maar vooral NIET trekken aan de trekbell



de binnenstad werd er bij mij weer even flinke ingeprent. En.. ik heb mij dit keer keurig gedragen. Bij de Laan van Europa aangekomen was er een rust bij een poffertjesrestaurant maar nee hoor ik moest gewoon doorlopen dus toch maar mijn boterhammen opgezocht. Wij liepen dus

verder langs een hertenkamp en over diverse grachten en staken over richting en langs het Mauritshuis waarna wij twee poorten onderdoor gingen en op het Binnenhof waren. Om de Ridderzaal heen rechts de Hofpoort onderdoor met gevelsteen Englandspiel en langs de Tweede Kamer via de Hofplaats de Lange Poten, welbekend van Monopoly, oversteken en via het Spui en de Kalvermarkt langs nieuwe stadhuis ook wel IJspaleis genoemd en rechts van ons de Nieuwe Kerk. Wij staken diverse kades over en kwamen op de Paviljoensgracht langs het Heilig Geesthofje en het Spinozahuis. Wij gaan een brug over en herkennen het Groenewegje wat over gaat in de Hoofthofskade hier op nr. 92 stond er letterlijk Finish op de stoep en zaten onze 10 kilometer er weer op. Het was een heerlijke zonnige dag. Ik heb mijn ogen uitgekeken als provinciaaltje in de grote stad.



**Groetjes van die bij die molens**