

6 april Drunen 10 km



Bij vertrek was het even puzzelen, hoe gaan we de auto's indelen. Ik kan maar 2 pers meenemen, de ander geen lange mensen i.v.m. kleine auto. Gelukkig waren daar Bert en Agnes die stonden niet bij de indeling maar gingen gezellig mee, probleem opgelost. We kunnen vertrekken op naar Drunen. Kopje koffie start 9.15 uur na groepsfoto.



Het was een heerlijk rustige wandeling door bosrijk gebied. Vogels zongen hun mooiste lied, de specht tikte er lustig op los. Langs zwart geblakerde bomen stuk droog en dor gebied het mooie groen weer in. Rust op 5.9 km.

Na de rust prachtige omgeving weer in, daar langs water zien we 4 honden, 2 herders, kudde schapen en geiten, schapen drijven -> even een stop om mooi schouwspel te zien.

Weer op weg langs mooi insectenhôtels, grote grazers. Om 12.15 uur weer gearriveerd bij het startbureau. 12-13 km weer in de benen, kopje koffie en weer naar huis. Was een gezellige wandeling, op naar de volgende.

Groet, Angelique



Fotoverslag 51^e Fellenoordtocht Drunen

