

De Ruytermars - Vlissingen, WSV

Willen is kunnen 13 april 2019



Hallo DDV'ers.

Oude tijden herleven weer.

Na ruim 18 jaar keer ik weer naar alle waarschijnlijkheid terug naar mijn oude Wandelsportvereniging, waar ik rond de zomer van 1992 toen mee begon.

Dat was een leuke en mooie tijd.

Eindelijk zag ik de mogelijkheid weer een keer mee te gaan.

13 april 2019

zouden we naar Vlissingen gaan.

Ik stapte met deze flinke kou op de fiets van Papendrecht naar Dordrecht.



Nico pikte mij op bij het verzamelpunt achter het Centraal Station van Dordrecht.

Daarna reden we via een omweg (de A17 richting Roosendaal was afgesloten) naar Vlissingen.

De anderen Lenie, Piet, hun kleinzoon Thijs, Marlies, Maria en een kennis gingen rechtstreeks vanuit Gorinchem en Bergen Op Zoom.



Onderweg veel herinneringen opgehaald en bijgepraat.

Toch was ik wel lichtjes zenuwachtig. Zou 't weer worden net als toen?

Wij kwamen als eerste aan bij het clubgebouw.

Na een heerlijk kop koffie kwam de rest.

Het welkom heten onder elkaar was uiterst hartelijk. Lenie & Piet, die ik uiteraard kende uit mijn eerste lid periode, waren wel wat veranderd, ik ook natuurlijk haha, maar we herkenden elkaar wel.

Leuk om ze weer terug te zien.

Nadat Lenie ons inschreef, waren we van start gegaan.

Piet, Maria en die kennis waren op de 10 km gegaan.

Ik ging met Nico, Marlies, Lenie en Thijs op de 25 km.

Al snel bleek, dat zowel Lenie als Thijs flink door konden lopen.

Dat was vroeger met Lenie ook al hoor haha.

Ik nam vooral de tijd om te praten en relaxed te wandelen met Nico & Marlies.

We liepen al vrij snel de bebouwde kom van Vlissingen uit en gingen al vrij snel via polderweggetjes naar de duinen van Dishoek.

Prachtige, maar nieuwe route voor mij.

Eerder liep ik wel de Strand- en Duintocht van WSV De Vrolijke tippelaars, maar die route ging meestal naar Zoutelande & Westkapelle. Zo liepen we nu kort door Lammerenburg richting Koudekerke en buurtschap Klein Valkenisse.

Even stonden we stil op een terrein, dat haast omgebouwd was tot cowboyranch.

Langs een mooie bunkerwand kwamen we uiteindelijk bij onze 1e rust op de 9.2 km bij Hotel "Duinlust" op een mooi, gezellig plein in Dishoek (gem. Veere).

Daar op het terras zaten Thijs & Lenie ook.

Ondertussen werd 't nu wel iets warmer en was er een aangenaam zonnetje.

Het was ook redelijk druk van het toerisme.

Na deze rust vervolgden Nico, Marlies & ik onze route verder langs de



duinen en liepen we een stukje van het Vezenbos in. Thijs & Lenie waren al eerder weg.

Zo maakten we een ruime lus kris kras door Vlissingen weer.

De 2e rust op de 14 km bij het clubgebouw zelf sloegen wij over.

Opnieuw gingen we weer richting de duinen



langs het Van Woelderenspark en het tenniscentrum met zicht op De Kanovijver, de start van de eerder genoemde wandeltocht.



Via een steile trap omhoog gingen we het wandel- en fietspad met zicht op het strand en de Westerschelde.

Dat blijft mooi en heerlijk zo in de duinen.

Daarna de lange boulevard op langs de Westerschelde richting het beeld van Michiel De Ruyter, De Gevangentoren & De Kazematten. Bij de Waterkeering gingen we de dijk weer op richting Het Arsenaal met kijk op het gezellige plein van het centrum en Willem 3 kazerne.

Uiteindelijk kwamen we over de sluizen bij het Centraal station aan op de 20.3 om daar een rust te pakken bij "Koko", dat ernaast was.

Dat was echter veel te druk, waardoor we uiteindelijk bij THE Kiosk Station maar even wat gingen gebruiken.

Het leuke hiervan is, dat Marlies veel van de omgeving weet en veel van die rustplaatsen kende. Zij wandelt veel door de weeks met Maria.

Daarna gingen we verder over het industrieterrein van Vlissingen, iets minder boeiend weliswaar, langzamerhand terug naar ons eindpunt op de 24.8 km.

Een mooie wandelroute naderde het einde.

Piet, Lenie, Thijs en die kennis waren inmiddels al naar huis.

Met Marlies, Maria & Nico nog gezellig even wat nagepraat en wat gedronken.

Daarna gingen ook wij weer huiswaarts. Marlies & Maria Bergen Op Zoom, Nico & ik naar Dordrecht, waarna Nico zijn route vervolgde naar Zwijndrecht en ik voldaan op de fiets terug naar Papendrecht stapte.

Mijn eerste wandeling met DDV had ik weer gehad en er zullen zeker nog meer gaan volgen.

Ik heb in elk geval een gezellige- en mooie dag gehad.

DDV is nog niet van mij af. Kortom, ik begin pas weer!

Marlies, Nico, Maria,
Lenie, Piet & Thijs,
bedankt.

Hartelijke groeten

Marco Wolters,
toekomstig lid

