

## 23 februari Zuurkooltocht 5 km



23 februari in Dordt lopen, dicht bij huis  
Gaaf het niet, dan ben ik zo weer thuis  
Chris ging ook en ik reed mee  
Prachtig weer, dus iedereen tevree  
Nou iedereen ging geloof ik graag van stal  
Want die horde wandelaars zag je overal  
De meesten stonden te trappelen om weg te gaan  
En ja hoor, nu stonden wij vooraan  
De DDV'ers liepen verschillende afstanden  
En ik was alleen op de vijf  
Nee hoor, zei Nel ik blijf  
Dus even ingeschreven voor ons twee  
En ging Nel dus met mij mee  
De pijlen kon je niet missen, maar door al ons praten  
Kon je je wel eens vergissen  
Wij zijn toch samen goed gegaan en kwamen bij het Parkhuis aan  
Je hoefde niet te zoeken of je een plekkie vond  
Stoelen zat en schoven weldra ons broodje zuurkool in onze mond  
Even plassen en dan weer door, we kwamen langs mooie tuinen hoor  
Het was een mooi parcours en hebben veel gezien  
De route was goed gepijld, een 10!!  
Nel zei hier wat drinken of zullen wij even langs Gaatske gaan  
Maar die liet ons voor haar deurtje staan  
Dus zijn we maar naar huis gegaan  
Nou Nel zo met jou gingen die 5 km weer  
Dus misschien een andere keer weer meer

### Broodje Zuurkool

