

Koek en Zopie tocht SWD 19 jan



Na enig heen en weer gebel werd er door Daniëlle, Auke en ondergetekende besloten door omstandigheden wat later te starten. En zouden we met z'n drietjes de 10 km kiezen.

Maar nog voor we zaterdagmorgen waren vertrokken belde Agnes dat ze wel meewilde, maar op de 5 km. Dus heb ik me blij "opgeofferd" en gingen Agnes en ik op de 5.

Het was koud, maar op zich heel mooi wandelweer en zelfs de zon kwam er bij. Zonder koffie te drinken; we hadden thuis immers al twee bakjes op, gingen we na inschrijving op pad. Daniëlle en Auke zetten er al direct de pas in en waren zo uit zicht.

Het hele parcours bestond uit 14 wegen, dus betrekkelijk lange stukken. Maar dat is in de Alblasserwaard niet erg, het is er overal mooi. En zeker op die dag, want het had gevrosen en overal was er rijp te zien: prachtig. Tegen het huis links van de brug over Pinkeveer hing nog steeds het bord waar de prijzen op staan wat het kostte om overgezet te worden. B.v. 0,5 cent voor een militair enz. Ik



vergat een foto te nemen en heb hem van internet: genomen door Jan Dijkstra.

We kwamen ook nog langs de graanbuurt, maar gingen er niet naar binnen. Na 6,2 km was de rust. Daar konden we van alles krijgen op ons muntje. Koffie Glühwein, die in de ketel zat boven het vuur buiten de tent, (foto van Marlies) chocolademelk enz.

Speculaasop was gratis. En bij de rust was voor ons het eindpunt. Frans bracht ons met een heel mooie bus terug naar het beginpunt. Daar kwamen even later ook onze mede reizigers en konden we dra naar huis. Een prachtige tocht.

Chris