

Bevrijdingsmars 5 mei



Op zaterdag 4 mei hebben we onze tuin helemaal versierd



met vlaggetjes en wimpeltjes, spandoeken enz.

Op 5 mei om 7.30 uur was er al de nodige activiteit door de SWD mensen om de boel klaar te zetten voor de rustpost. Dus vlug de auto uit de garage zodat de tafels en spullen er in konden. Jammer genoeg regende het wat. In de tuin hebben we tafels en stoelen klaar gezet en

daarna met z'n zessen in de auto naar de start. We hadden 3 van onze kleinkinderen in de auto plus Nel, die de auto bij ons had neergezet. Bij de start waren nog meer DDV'ers en met 9 personen werd er ingeschreven op de 10 km afstand. Toen was het droog en het bleef droog.

Via de Noordendijk boven en beneden en de Oranjelaan kwamen we in het Merwesteynpark. Daar werd een groepsfoto genomen. Bij de uitgang aan de zijde van de Vrieseweg, moesten we linksaf naar het Bevrijdingsmonument.

Dat lag het vol met bloemen van de Dodenherdenking. Dan via de Bankastraat en het Halmaheiraplein het tunneltje onder het spoor door. Daarna de Dubbeldamseweg en de Dordwijklaan kwamen we in Dubbeldam. Bij de vijver bij Dubbelmonde



werden ganzen met kuikens gevoederd en in een mum van tijd kwamen er meerkoetjes en meeuwen bij die ook wel een maaltje wilden. Toen waren we vlakbij de Drakensteynlaan waar we moesten zijn voor de rust. Het was er aardig druk



en ik heb lekker even in m'n eigen stoel gezeten met een kop koffie. In de rust bleven Gaatske en Nel achter en de rest liep verder, versterkt met Marry, die er in de rust was bijgekomen. Onze kleindochter Noni vond dat we te langzaam liepen en ging met Marry verder in een verhoogd tempo. Via allerlei

omzwervingen kwamen we in het Dubbelsteynpark, langs het Damplein en Rechte Zandweg naar het schelpenpad langs de Provincialeweg. Daar moesten we via de verkeerslichten oversteken naar de Hastingsweg. Daarna het spoorviaduct onderdoor en de rotonde driekwart rond. En zo kwamen we spoeding bij de Nieuwe Noordpolderweg en de finish.

Nog even met Bert mee naar z'n tuin op het naastgelegen park en daarna op naar huis.

Daar was het nog druk met wandelaars, maar toen de laatste voorbij was werd de boel weer opgeruimd en de versiering afgebroken. Al met al toch nog een flink karwei. Maar er waren 470 wandelaars en we kregen veel complimenten over de tuin en de versiering. En daar doe je het voor.

Uiteindelijk een geslaagde dag.

Chris

