

Glasstadmars Leerdam 25 mei 10 km



Vandaag is het wandelen in Leerdam: de glasstad van



Nederland. De wandeling heet ook niet voor niets glasstadmars. Op de 10 km lopen vandaag Truus Vermeij, Danielle, Inge en ik. We zijn om 08:15 uur vertrokken uit Dordrecht (in plaats van 07:45 uur in het clubblad). Om 08:45 uur kwamen we aan in Leerdam bij de Leerdamse sportvereniging. Hier hebben we ons aangemeld, wat gedronken en om 09:15 uur zijn we vertrokken. We gingen op weg naar het centrum van Leerdam waar er veel volk was. Er werd ook de jaarlijkse glasstad jaarmarkt gehouden voor de Grote Kerk.

We wandelden langs de haven van Leerdam waar ons oog viel op een jong meerkoet gezinnetje. Vader Meerkoet was nog volop bezig met het verstevigen van het nest. Vervolgens over de Lingebrug en richting Asperen gelopen. Onderweg kwamen we een karavaan trekkers tegen waarvan de eigenaren vriendelijk naar ons zwaaiden. Daarna dwars door de wijk gelopen en kwamen al snel langs de grote weg waar ook een brandweer kazerne aanwezig is.

We gingen in de richting van Heukelum waar we langs kasteel Merckenburg (of kasteel Heukelum) liepen. De roemruchte familie Van Arkel liet het kasteel rond 1286 bouwen. Het was ooit een robuust kasteel



met torens, een binnenplaats, dubbele gracht en een voorburcht. Tegenwoordig oogt het kasteel als een rustiek 18^e-eeuws landhuis. Momenteel wordt het kasteel Merckenburg particulier bewoond en is niet toegankelijk voor het publiek. Voor velen een grote teleurstelling.



Om 10:40 uur kwamen we aan bij de rust “Het Torentje” in Heukelum. Na een rustpauze van 20 minuten vertrokken we richting het kasteel door middel van een wandelpad. Daarna liepen we op een fietspad langs de Linge richting de Lingebrug. We staken de brug over en liepen langs de Glasfabriek met de Glazen Toren. Op een gegeven moment kwamen we een aantal wandelaars die de weg niet meer wisten. Schapenkoppen als wij zijn gaven we even aan waar ze verder konden wandelen.

We vervolgden onze weg langs een wijk in Leerdam. We werden in de Ruijterstraat warm onthaald met vlaggen en Nederlandstalige muziek en veel bombarie op straat. Hier hebben we een groepsfoto gemaakt. Daarna hebben we de wijk verder door gelopen, langs het winkelcentrum, naar de finish. We kwamen om 11:50 uur aan en hebben ons daarna afgemeld en nog wat gedronken.

De tocht was gevarieerd en er was goed gepijld. We hadden mooi weer met weinig wind. En nog belangrijker, we konden voor het eerst lopen met onze nieuwe jasjes.

Glasstadloper

