

Lentewandeltocht Dongen 11 mei

11 km



Om 8.00 uur vertrokken we uit Dordrecht met 11 personen in 4 auto's. We moesten over Gorinchem rijden door werkzaamheden aan de N3 en kwamen rond 8.45 uur in Dongen aan. Marlies en Maria zaten al op ons te wachten. Auke en Danielle gingen met

Marlies op de 20 km. Wij wachtten nog op Ineke en Henk, daarna scheef ik in voor 11 personen op de 11 km. Gaatske zou tot de rust meelopen.

Om 9.15 uur starten we, we liepen de woonwijk uit en een klein stukje langs het Wilhelminakanaal. De trappen op, de brug over en de trappen af. Daarna liepen we gelijk het bos in. Na de splitsing moesten we na 100 meter linksaf, maar daar was geen pijl en bij het fietspad was ook geen pijl. Gelukkig zagen een stukje verderop wandelaars lopen. Wij waren te vroeg afgeslagen, maar vonden de route weer. Het was heerlijk weer en de jasjes konden uit.

Na een tijdje hebben we even gewacht op de rest, waarbij Bert op een boomstam ging zitten. Gelijk een mooi plekje voor een groepsfoto. Er kwam een paard en wagen langs en Gaatske wilde wel mee, maar was bang dat ze dan naar een gesticht gebracht zou worden. Een stukje verder kwamen we langs een heel mooi vennetje, waar we zochten naar



salamanders, maar die waren er nog niet. We zagen wel roofvogels en Maria wist dat het buizerds waren. We liepen een verharde weg op en kwamen bij camping 't Haasje, waar de rust zou zijn. We hadden er 5 km opzitten.



Daar zat Piet ook te rusten, hij was al vroeg vertrokken op de 20 km. Bij de rust kregen we de vervolgroute. Lenie zag dat de route langs tuinentrum van Cranenbroek kwam, voor Gaatske een goede reden om nog iets verder

mee te lopen. Piet, Henk en Lenie vertrokken al iets eerder. Ook wij vervolgden de route. Na een klein eindje zagen we andere oranje pijlen, deze waren van Cladding Classic. Bert dacht even dat we verkeerd liepen, maar hij had naar de verkeerde pijl gekeken. We liepen door het bos tot we bij verkeerslichten moesten oversteken. We gingen het industrieterrein op waar ook Cranenbroek zit. Gaatske en Nel sloegen daarnaartoe af en Chris zou ze met de auto daar ophalen.

Wij liepen weer langs het kanaal en zagen aan de overkant Henk en Lenie lopen die van alles aan het gebaren waren, maar we begrepen er niets van. Bij de brug namen we de kortste route naar boven en zagen prachtige klaprozen staan. Toen nog over een hek klimmen of ertussendoor. Maria koos ervoor om om te lopen, terwijl we op haar wachten kwam Piet aan lopen. Zo konden we het laatste stukje



gezamenlijk de brug "de Oversteek" oversteken. Het was een mooie route met 1 pijl te weinig in het bos. Om 12.15 uur waren we binnen en na de lunch reden we terug naar Dordrecht.

Ingewandelde