

6 juli Oud-Vossemeer 10 km



Maurits en ik vertrokken als enige Dordtenaren vandaag om 8.15 uur uit Dubbeldam. Rond 9 uur reden we over het Schelde-Rijnkanaal en kwamen binnen door Oud-Vossemeer in. We konden in de Bou Kooymanstraat parkeren, waar ook de start was. Maria en Marlies zaten al op ons te wachten en na het inschrijven en toiletbezoek konden we rond half 10 starten.

We hadden dezelfde route vorig jaar met hetzelfde clubje ook al gelopen. Het dorp uit, de dijk op en dan linksaf onder aan de dijk lopen. Uit de wind was het best warm



ook al zou het maar 23 graden worden. Vorig jaar lagen hier kalkbergen die op sneeuw leken. Die waren denk ik gesmolten. Dit jaar zagen we suikerbieten en aardappelen in bloei op het land staan. Over het erf van een boerderij kwamen we op de Leguitsedijk waar we wat meer wind voelden.



Na een fietspad kwamen we bij kwekerij van de Berge Welgelegen waar prachtige bloemen in bloei stonden. Maurits moest even op ons wachten, want we

moesten van dit schoons even wat plaatjes schieten. Er was hier een uitstekend verzorgde rust met ontbijtkoek en ranja. We vonden een plekje in de schaduw en namen nog wat koek en ranja extra. Maurits vond het ook warm en ritste de pijpen van zijn broek. We konden weer

verder. Ook aan de andere kant van de kwekerij stonden bloemen in bloei. Wat groepsfoto's en bloemenfoto's en toen weer echt aan de wandel.



Nog meer polder met aardappelen en zo. Bij de Groeneweg moesten we uitkijken dat we niet nat werden. Het land werd gesproeid



en de sproeier draaide rond. Toen wij erlangs kwamen sproeide het gelukkig de andere kant uit. Maar de wind waaide toch wat nevel naar ons toe. Op de Nieuwlandsedijk moesten we een

bruggetje af om door de perenboomgaard te lopen. Marlies kreeg last van haar lies. We waren bijna bij de volgende rust, ook hier was het weer heel goed verzorgd.

Owen van een jaar of 4 kwam ons blij tegemoet om onze controlekaart te knippen. Verder stond er weer ranja en komkommerplakjes en tomaatjes voor ons klaar. We gingen weer even in de schaduw zitten, zodat Marlies kon uitrusten. Na de rust pakten we nog een appel meer voor onderweg. Het was nog maar anderhalve kilometer. We liepen langs de plek waar de auto van Maria geparkeerd stond, maar Marlies wilde de tocht toch helemaal uitlopen.

Om 12 uur kwamen we binnen en na de lunch wensten we elkaar een goede zomer en gingen we weer huiswaarts. We hopen dat er volgend jaar meer mensen op deze tocht mee gaan. In deze hoek lopen we niet vaak en zo'n goed verzorgde tocht wil je toch niet missen!



Ingewandelde