

Oudenbosch 9 maart 2019 15 km



Op weg naar het verzamelpunt zat er bij ons in de vijver



twee zwanen lief tegen elkaar (#Doeslief) te doen, ze maakte knor of brom geluitjes, kan niet omschrijven hoe het eigenlijk klonk, was te laat om een foto te maken, jammer, voor ik van huis ging belde Klaske me op om te zeggen dat ze zich niet lekker voelde en weer onder

de wol kroop. (beterschap gewenst).

Ik wil eigenlijk niet schrijven met hoeveel auto's we gingen, maar ik doe het toch, n.l. 2 auto's maar we konden eigenlijk wel met 1 auto, er waren 5 personen 3 voor de 10 en 2 op de 15 km, hadden we gewoon even op de 15 km wandelaars moeten wachten.

Bij aankomst reden we toevallig achter Maria aan de parkeerplaats op waar we naast elkaar kwamen te staan, komt zelden voor.

Na de koffie en toilet bezoek zijn we gestart. Tot aan de splitsing liepen we een aardig stukje met elkaar op.

Onderweg loop je langs leuke huisjes, en hoor je de vogeltjes zingen.

Op de rust bij DEVO, aardige kantine, weer de gebruikelijke dingen gedaan, even mijn verslag bijgewerkt, en bij vertrek kregen we een appeltje mee.

Eigenlijk weet ik niets meer te schrijven, we hadden mooi droog weer, een beetje veel wind, dus zijn we goed uitgewaaid.

Met de wandelgroeten van Truus Vermeij.

