

28^{ste} snertwandeloct Prinsenbeek 16 februari



Met een groepje van 10 mannen en vrouwen gingen wij op pad. Het was prachtig wandelweer het kon niet beter. Prinsenbeek is niet groot dus wij waren al snel het dorp uit. Eerst wat open terrein met een aantal kwekerijen. Aan de rand van het Liesbos een kwekerij met een rij van wel 20 plastic kassen. Ik was onmiddellijk geïnteresseerd wat voor gewas daar in zou staan. Vanaf de buitenkant kon je het niet zien. Daarna gelopen door het Liesbos. Ik was in gesprek onder andere met Chris Bijl. Meestal gaat het over baggeren op de vele plaatsen in de wereld waar wij allebei tijdens ons werkzame leven hebben gewerkt. Nu vertelde Chris dat hij vroeger met zijn kleinzoon naar dit bos ging. Zij konden dan naar hartenlust boompje klimmen en hutten bouwen. Het Liesbos is een mooi bos, niet groot maar met brede en goed verharde paden. Wij hebben door het bos gelopen en over wegen aan de rand van het bos. Aan één van die wegen was een grote villa in aanbouw. Een Belgische aannemer. Dus het zal wel een huis voor een Belgische familie worden. En mega grote tuin in aanleg. Er was een laag mooie zwarte teelaarde van meer dan een halve meter aangebracht. Ik schatte de hoeveelheid op wel 2000 kubieke meter. Wij hebben daar met z'n allen een poosje staan kijken. Terug in het verenigingsgebouw gevraagd wat er in de kassen staat, die wij bij het begin van onze wandeloct hebben gezien. Na wat rondvragen kon iemand bevestigen dat het inderdaad aardbeien kassen zijn.

Het was een mooie tocht met uitstekend wandelweer.

Bert Castelijm

