

Maarten Luther wandeltocht Amerongen 2 november 2019



Met een grote groep van 20 personen verdeeld over 3 afstanden. Volgens de routebeschrijving was de wandeling door sterk geaccidenteerd terrein?

Gewoon bospaden dus en het was ondanks de regen goed lopen de herfst is stevig ingezet met stevige wind en veel vallend blad. De rust was in de Sint Andrieskerk.

Koffie met een koekje. De Michaelkerk weer controle. We vervolgde onze weg en kwamen langs huis Zuylenstein dat ligt prachtig verscholen in het bos. In het restaurant was weer controle maar geen wc. Een stukje Provincialeweg. Hier sloeg het noodlot toe en werd er heel hard aan een trekbel getrokken door een ondeugende meid is het de



een niet dan wel de andere. Gelukkig heeft Piet de bewoner gekalmeerd. Nu ging het naar Kasteel Amerongen waar we door de prachtige tuin mochten lopen. Jammer van de regen. Hierna naar de Andrieskerk maar die was niet open, dan maar het tabaksmuseum ook niet open. Nu nog een klein stukje door het bos en de wandeling zat er op. Op het startbureau hebben we de kas gespekt, er waren er maar 2 die een medaille wilde hebben. Nog even na gepraat en daarna terug naar huis.

In stralende zonschijn.

Ria

