

25e Brabantse Wal Wandeltocht Hoogerheide, Wc. De Wandelende Krabben 24 augustus 2019



Na een zomerstop waarin o.a. de Apeldoornse- & Nijmeegse Vierdaagsen werden gedaan, was het nu weer tijd voor een nieuw wandelseizoen van onze wandelclub.

Ik heb ook echt weer zin in en hoop er nu vaker bij te zijn.

Na de Bruggentocht op 30 juni jl., waar ik de 50km liep, was ik even niet meer in beeld.

Deze keer gingen we naar Hoogerheide voor wederom een prachtige wandeling over de Brabantse Wal met zijn mooie vergezichten, georganiseerd door Wc. De Wandelende Krabben.

Marlies, Maria, Truus, Bert-Jan, Klaske & Nico gingen voor de 14km.

Met Inge & Aafke, een kennis van Inge, ging ik de 21km lopen.

Het beloofde deze dag een goed warme dag te worden en dat werd het inderdaad al vrij snel.

Wel was het zo genieten van de prachtige bossen en de verdere

omgeving.

We liepen 3 mooie lussen over de

Brabantse Wal met

oog op het

Markiezaatsmeer en

de havens van

Antwerpen langs de

Kalmthoutse heide en

door de Noordpolder

van Ossendrecht. Ook

kwam je langs het

militaire vliegveld.

Daarnaast deden we



ook de plaatsen Calfvan, Woensdrecht & Ossendrecht aan, dat met o.a. Hoogerheide de gemeente Woensdrecht vormt.



We hadden 2x rust onderweg. De 1e was bij de start & finish, de 2e bij Transportbedrijf Fa. Oerlemans & Zn.

Omdat ik Inge natuurlijk al kende uit mijn eerste DDV periode werden er ff wat herinneringen opgehaald. Ook de Nijmeegse Vierdaagse kwam ter sprake.

Ook werden herinneringen uitgewisseld van de Baptistengemeente in Dordrecht, waar ik ooit kwam, en zowel Inge als Aafke allebei nog

steeds naar toe gaan. Dat lag soms gevoelig, maar was ook wel leuk het een en ander terug te horen. Tussentijds was 't alleen maar warmer geworden en namen we echter wel ruim de tijd voor het parcours, ff extra pauze, vocht aanvullen, e.d.. Het weer was een groot verschil met vorig jaar. Ook toen liep ik de 21km,



maar dat was alleen maar regen en nog eens regen. Op weg terug naar Hoogerheide moest Inge het echter opgeven. Ze voelde zich wat misselijk, waardoor Aafke & zij afhaakten en zo snel mogelijk naar de bewoonde wereld toeliepen om zo snel mogelijk opgehaald worden.

In goed overleg vervolgde ik het laatste stuk van het prachtige parcours.

Daar zaten best nog wel erg pittige klimstukken en afdalingen bij.

Vooral met deze extreme warmte maakte dat klimmen het net even iets zwaarder.



Toch werd de finish bereikt.

Wel hadden we het idee dat de route langer was dan 21km (20.9km).

Er miste wat mensen een splitsing ook, waardoor er veel meer gelopen werd.

Het mocht de pret toch niet drukken, want het was schitterend om hier te wandelen. Echt weer

genieten en dan met die stralende zon erbij. Wat wou een mens nog meer? Pfff, iets minder warm dan.

Gelukkig ging het met Inge weer wat beter.

De dames zaten immers een dik half uur op mij te wachten.

De anderen op de 14km waren 13:00 uur al binnen en hadden we dus niet meer gezien.

Na nog even wat goed koude gedronken te hebben, werd de thuisreis weer aanvaard.

De kop is eraf. Het nieuwe wandelseizoen is weer van start gegaan.

Trek de wandelschoenen maar weer aan. Go for it!.

Hartelijke wandelgroeten

Marco

