

Oud-Alblas 15 juni 2019



Na een lange tijd niet meer gelopen te hebben dan weer eindelijk een keer opgegeven om mee te lopen in Oud-Alblas. 's Ochtends was het nog even twijfelen toen het best hard regende en Daniëlle afbelde. Maar toch maar de wandelschoenen aan gedaan en op weg naar Oud-Alblas.

We waren ruim op tijd, dus konden nog rustig genieten van een bakje koffie en thee (nadat de koffiedame gevonden was). Om 9:00 stipt vertrokken we door het dorp richting De Krom, ons eerste rustpunt op ca. 3 km. Aangezien nog niemand behoefte had aan een rust zijn we doorgelopen, wat achteraf ook wel moest aangezien het rustpunt nog niet open was.

Ter hoogte van de molen moesten we het onverharde pad op en door een hek. Op het pad volgde nog een paar hekken tot we bij een oude molen kwamen die tot modern woonhuis was omgebouwd. Er was geen pijn te bekennen en er liepen meer mensen te zoeken. Met een beetje Hollands boerenverstand besloten om een stukje terug te lopen en daar over een bruggetje en wat gaas over te steken naar het naastgelegen stukje land, dat verder liep naar de doorgaande weg.

Toen we het juiste pad gevonden hadden liepen we door het platgestampte gras richting de doorgaande weg. Toen kwamen er een drietal polderwegen: linksaf, linksaf en nog een keer linksaf, en uiteindelijk kwamen we weer bij De Krom uit. Hier hebben we een lekker gebakje gegeten ter gelegenheid van de 50^e verjaardag van Inge den H. Na het gebakje hadden we genoeg energie opgedaan voor de laatste drie kilometer en zijn we via het dorp terug gelopen richting het startbureau.



Helga Klootwijk